

Nordisk samarbejde

Nordiske ledermøder

I forbindelse med afviklingen af de nordiske stævner, der afvikles hvert andet år, har der traditionelt gennem mange år været afviklet koordinerende ledermøder.

Der er således gennem årene udviklet et mere fast koordinerende samarbejde mellem soldaterforeningsbevægelserne i de nordiske lande.

Fra 2002 blev antallet af nordiske ledermøder øget. Der afvikledes i årene efter mindst ét årligt nordisk ledermøde med drøftelse af fælles anliggender.

Det første af disse møder afvikledes i Kastellet i marts 2002, hvor det gennemgående tema var værnepligtens forhold i nordisk perspektiv.

I årene efter blev der tilsvarende afviklet koordinerende temamøder, - bl.a. fulgt op med en fælles opfordring til Nordisk Råd / Nordisk Kulturfond om støtte til det nordiske soldaterforeningsarbejde.

I de senere år er der alene gennemført nordiske ledermøder som et led i forberedelser til de nordiske stævner.



Den nordiske soldaterforeningsbevægelse

Norges Militære Kameratforeningers Forbund

*

Finske Försvarsgillenas Förbund

*

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Nordisk Stævne

Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævner

Den mangeårige tradition med at afvikle et Nordisk Soldater- og Marineforenings Stævne hvert 2. år tog sin begyndelse ret hurtigt efter 2. Verdenskrig.

I juni **1948** inviterede **Norges Soldatforbund** (senere ændret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund) til det første nordiske soldaterforeningsstævne i Oslo, hvor soldaterkammerater fra Danmark, Norge og Sverige mødtes til faglig drøftelse og kammeratligt samvær.

Det blev starten til en række vellykkede nordiske stævner, som også senere kom til at omfatte Finland. Og året efter blev **Danmark** for første gang vært for stævnet.

I 1949 markeredes 100-året for slaget ved Fredericia, og det blev motiveringen for indkaldelsen til Nordisk Stævne 1949 i Fredericia, hvor ca. 100 norske og svenske soldaterkammerater mødte til denne nationale mindefest i dagene 5.-6. juli.

Herefter gik man over til at afvikle stævnet hvert 2. år, og **Sverige** skulle være næste vært. I 1951 var De Svenska Militära Kamratföreningars Samarbetskommitté vært for stævnet i Göteborg.

Danmark var vært på ny i 1955, hvor stævnet afvikledes i København. Kong Frederik IX var protektor for Landsrådet, og kongen modtog mødedeltagerne ved en parade på Frederiksborg Slot. Stævnet var også til modtagelse på Københavns Rådhus.

Næste danske værtsskab var i 1961 – nu det 8. Nordiske Stævne. I København besøgte Holmen, men stævnets absolutte højdepunkt var en udflugt med DSB til kammerherre J. Dinesens private hjem på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, hvor hele stævnet beværtedes ved en fornøjelig frokost i laden! Stævnet sluttede med en festmiddag – og et besøg i Tivoli.

Finland var for første gang med i 1967 ved det 11. Nordiske Stævne i Aalborg – dog som observatører. Stævnet besøgte Flyvestation Aalborg, og der var arrangeret feltfrokost i Rold Skov.

Finland besluttede, at man herefter ville indgå fast i Nordisk Stævne, og i 1973 afvikledes stævnet for første gang i Finland, - arrangeret af Finlands Landsforsvarsgillena i byen Parola.

*

Et af de mere minderige stævner afvikledes i 1975 som det 15. Nordiske Stævne på Vordingborg Kaserne.

Foruden de faglige møder var der udflugter til Møns Klint og til Klintholm Gods, hvor oberstløjtnant, godsejer C.C. Scavenius var vært.

Man besøgte også Faxe Bryggeri, og der blev indtaget frokost på Gardehusarkasernen i Næstved med bl.a. opvisning af den ridende eskadron i blå galla.

På Vordingborg Kaserne var Falsterske Fodregiment arrangør af et storstilet tattoo med deltagelse af mange danske musikkorps og tamburkorps samt det britiske Irish Guard's Pipes and Drums. Stævnet havde 270 deltagere – og nu fra alle nordiske lande.

De nordiske stævner er fortsat i ubrudt række og på skift, og fast hvert 2. år, og typisk med 4 x 60 soldaterkammerater fra de 4 lande.

Der har dog i de senere år været tendens til lidt færre deltagere i de enkelte landes kontingenter, bl.a. af hensyn til stigende transportomkostninger. Danmark har dog til nu stillet "fuldt hold".

En anden problemstilling er, at vidtgående omstruktureringer i de nordiske landes forsvar og nedlægelse af militære installationer har vanskeliggjort en så stor indkvartering af de nordiske stævner.

Nordisk Stævne er gennem årene afviklet således:

1.	1948	Norge	Oslo
2.	1949	Danmark	Fredericia
3.	1951	Sverige	Göteborg
4.	1953	Norge	Oslo
5.	1955	Danmark	København
6.	1957	Sverige	Stockholm
7.	1959	Norge	Oslo
8.	1961	Danmark	København

9.	1963	Sverige	Malmö
10.	1965	Norge	Frederiksstad
11.	1967	Danmark	Aalborg
12.	1969	Sverige	Karlskrona
13.	1971	Norge	Jørstadmoen
14.	1973	Finland	Tavastehus
15.	1975	Danmark	Vordingborg
16.	1977	Sverige	Ystad
17.	1979	Norge	Bergen
18.	1981	Finland	Åbo
19.	1983	Danmark	Slagelse
20.	1985	Sverige	Vaxholm
21.	1987	Norge	Oslo
22.	1989	Finland	Ekenäs
23.	1991	Danmark	Aalborg
24.	1993	Sverige	Linköping
25.	1995	Norge	Stavanger
26.	1997	Finland	Lahti
27.	1999	Danmark	Haderslev
28.	2001	Sverige	Enköping
29.	2003	Norge	Kjevik
30.	2005	Finland	Sandhamn
31.	2007	Danmark	Bornholm
32.	2009	Sverige	Karlskrona
33.	2011	Norge	Sessvollmoen
34.	2013	Finland	Vekaranjärvi
35.	2015	Danmark	Aalborg